

Kære alle jer der følger GLÆDEN VED AT GIVE... både i Danmark og - i Indien på TellusArt Academy.

Nu må det være høje tid at sende nyhedsbrev her fra...

Der er meget glædeligt at fortælle fra Indien, hvorfra jeg kom hjem, lige inden landene lukkede ned, grundet Covid..

Smitte trykket har ikke været så højt i området, men TellusArt Academy er stadig lukket, og planen er at åbne op til august.

I den første tid måtte ingen gå ud af deres hjem, så blev der åbnet op få timer i døgnet, og nu er det muligt at bevæge sig uden for deres hjem -dog stadig begrænset.

Tilbage til ved februar marts besøget -her var byggeriet af tre nye klasseværelser på sit højeste og jeg fik lært hvordan disse næsten flade lofter bygges, hvordan understøtningen med bambus bygger op, og støbningen gøres med et arbejdsteam der kommer -på traktor med blandingsmaskine og hejsemaskine -så bygherren blot skal sørge for materielle til støbningen.



Skolegården blev udvidet til dobbelt størrelse - omkredset med små hæg planter... De store drenge indtog den straks med boldspil og de små kunne, nu uden fare lege deres lidt mere stille lege uden for.



Vi holdt et forældre møde - hvor forældrene ikke bare var deltagende men var involverede i diskussioner bla. om skolens muligheder og fremtid, samt deltog i en matematik læringsaktivitet, hvorved vi fik presenteret lærings stilene -og fik slået fast at dette ikke er en lege skole, men en skole der underviste med elevaktiviteter... forældremødet sluttede af med besøg i klasseværelserne hvor lærerne præsenterede hvad de arbejdede med.

Lærerne trives godt sammen. De er meget optaget af at arbejde med de kreative undervisningsmetoder fra CTST. Jeg ser også at mange flere elever er aktive og glade, legende og pjattende – hvilket selvfølgelig også er en udfordring -når man som ene lærer har omkring 30 små elever der skal holdes styr på, og at der stilles krav til at de lærer noget fagligt...



-For første gang, skal alle eleverne fra skolens afslutnings klasse - 5 kl. fortsætte deres skolegang i andre skoler, og det er stort.

Vi er begyndt at tænke på at udvide skolen med 6.- 8. klassetrin, så eleverne kan gøre deres skolegang færdig på TellusArt Academy, det er der flere grunde til, blandt andet at jeg /vi tænker på at oprette en pige videre uddannelses skole, for unge piger hvor de kan uddanne sig til deres fremtid, som for de alder fleste vil blive hårdt arbejdende husmødre. Ved at lærer at fremstille produkter til videre salg i hjemmet, og derved kunne være mere aktive i udvikling af deres fremtidige liv, samt fortsat få glæde af deres skolegang. Dette vil jeg fortælle mere om efter hånden som det udvikler sig.



På trods af lønbonus som har medført at lærerne er ansat i længere tid, sker der stadig en udskiftning.

I efteråret var der to lærer der søgte ansættelse, da de havde hørt om skolens anderledes undervisning. Disse nye lærer , som andre nye lærer, udtrykker ofte at eleverne er uartige, og ikke gør hvad læreren siger. Ex var der en lærerne der mente at eleverne først skulle lærer at sidde helt stille, for at gøre sig fortjent til de kreative læringsaktiviteter. Hun var fortvivlet over at de blev ved med at være urolige... Her var det spændende at arbejde sammen og introducere hvordan hun faktisk kunne "disciplinere" klassen, ved at bruge de spændende læringsaktiviteter...



-Udfordringen med "disciplin" i klassen, blev et emne vi talte meget om og arbejde en del med:

- Hvem lader I bestemme!
- Kan eleverne lide jer mindre fordi I bestemmer!
- Hvis i laver synlige regler sammen med eleverne!
- Aktive elever er beskeftiget!
- Hvordan kan bedre forberedelse styrke jeres overblik i klasseværelset!
- Kan optjene point for opførsel, give en ekstra historie inden de går hjem!

-Som noget nyt har skolen fået en hjælper, en kvinde der både skal gøre rent, hjælpe i klasserne - men også hjælpe specielt de små elever med toiletbesøg - ... Jeg har oplevet elever der havde været uheldige, som fik besked på "det tørre af sig selv...",





Vores Headmaster -der startede skolen for 30 år siden -sagde op... - som lyn fra en klar himmel -lørdag inden vi gik hjem... Jeg tror vi alle var chokeret, og søndag hørte jeg - at flere af lærerne, også tænkte på at stoppe med at undervise på skolen...

Mandag morgen og igen til frokost talte jeg indgående, om værdien ved at blive på denne skole, og få den til at fortsat udvikle sig -for elevernes skyld, og at skolen havde brug for dem. Vi afsluttede med at hver fortalte hvor de så sig selv om et år... de ville blive på skolen. Ja tankevækkende at vi talte om det kommende år -og få uger efter blev alt lukket ned... men vi må tro på en hverdag igen, med mange glade børn -også på TellusArt Academy.

Det er ikke så let at finde en ny Headmaster, primært grundet lønnen, men der findes altid en løsning. Fra start vil det være vores Principale som køre skolen videre, med et noget tættere samarbejde til TellusArt. Jeg vil prøve i en overgang at holde Headmaster tilknyttet til skolen -dog uden at være Headmaster...

Vi har netop fra projekt TALP sendt en ekstra corona bonus til lærerne -og det blev de meget glade for.

Nu hvor der ikke er elever i skolen, har regeringen bedt om ikke at opkræve skolepenge, hvorfor lærerne så heller ikke får løn.

Det var lidt af hvert om hvordan det går i og omkring TellusArt Academy.

Kærlig hilsen Pernille og skriv endelig tilbage hvis du syntes der er noget jeg ikke har skrevet -som du gerne vil høre mere om.



Også i februar fandt jeg Naina, - vi måtte aftale at mødes på en gade overfor markedet, da der ellers kommer så mange andre som også gerne vil sælge deres ting, og det er jo forståeligt nok.

Perlekæderne bliver bundet sammen med stof fundet på vejen, og denne gang lugtede de af petroleum, så jeg måtte vaskede alle kæderne da jeg kom hjem. Der er flere perlekæder tilbage, -som videre gives gennem forskellige GVAG projekter.